

DE UNDERJORDISKE – LYRIK

ALBUM: IND I FLAMMERNE

1. Ind I Flammerne

Selvom jeg ved at
der kun er mørke
for enden af tunnelen
kaster jeg mig hovedløst ind i flammerne der omgiver dig

Du efterlader mig i et lufttomt rum
men puster ilt ind
når min ånde bliver stum
så kraften vokser og accelerer
://som en snebold der ruller ned af et bjerg ://

Og mine rødder
de dykker videre
ned i det tørre ørkensand
i en ukuelig beslutsom håbløs kamp for at finde vand

Mine tanker filer tornene af din stok
når dit tavse blik fortæller mig
jeg er god nok
så kraften vokser og accelerer
://som en snebold der ruller ned af et bjerg ://

Men en ny dag
vil slå natten ihjel
en ny dag vil slå natten ihjel
så få det ud af dit hoved mens natten er sort
for en ny dag vil jage skyggerne bort

2. Tempel

Jeg bygger et tempel i dit sind
når det står færdigt lukker jeg ingen ind
vi sidder på et tæppe der flyver mod syd
jeg har piercet din højre hæl med et spyd

://med et spyd://

Jeg bygger et tempel af din krop
når det står færdigt står solen aldrig mere op
selvom mit hjertes drømme er rene
vil mine hænder bestemme at jeg skal være alene

://være alene://

Jeg bygger et tempel i dit sind
når det står færdigt lukker jeg ingen ind

vi sidder på et tæppe der flyver mod syd
jeg har piercet din højre hæl med et spyd

://med et spyd://

3. Hvis Du Forstod

Hvis du forstod mig
hvis du forstod mig
hvis du forstod mig
ville jeg glemme dig

Overalt
ind i lyset
overalt

Vi vil have mere
vi vil have mere
vi vil have mere
til vores sind imploderer

Overalt
er det giftigt det vi tænker
overalt
smeder vi vores egne lænker
overalt

Hvis jeg forstod dig
hvis jeg forstod dig
hvis jeg forstod dig
ville du følge mig

Overalt
igennem regnen
overalt
ind i lyset
overalt
er det giftigt det vi tænker
overalt smeder vi vores egne lænker
overalt

4. Trolde

Før vi bliver kastet ind i denne verden
er vi trolde i skoven
og vores sjæle skal hvile der
når vi forlader den igen
så fortvivl ej flygt ej men
nyd hvad du kan
for der er en trolde derinde
selvom spejlet viser en mand

Rejs dig barn af Norden
og lyt til min melodi
jeg er sikker på at der er
en skovtrold indeni

Kast dine ubrugelige tanker
op i luften
lad dem hvirvle rundt – cut kæden til dit anker
og dræb fornuften
giv slip på dine ting og din krop
og lad os flyve opad
flyde rundt med ånderne i den
skandinaviske nat

Rejs dig barn af Norden
og lyt til min melodi
jeg er sikker på at der er
en skovtrold indeni

Hedenske guder i skikkelse af nordlys
kalder på dig
lader dig vide
din sjæl er hellig – tab den ej på din vej

Rejs dig barn af Norden
og lyt til min melodi
jeg er sikker på at der er
en skovtrold indeni

5. Kravler Ind I Sig Selv

Hun kravler ind i sig selv
hun kravler ind i sin hjerne
hun kravler ind i sig selv
og forsvinder ud i det fjerne nu

Hun møder drager af sne
og spædbørn med onde øjne
i flammerne kan hun se
at verden er bygget af løgne nu

Hun svæver længere ud
i kredsløb rundt om en kerne
hun svæver længere ud
og brænder op i en stjerne nu

6. Under Skyggernes Kniv

Selvom du aldrig har set solen
selvom du aldrig har set solen
vil du elske den
hvis du fik den at se

Selvom du aldrig har mødt et menneske
selvom du aldrig har mødt et menneske
vil du elske det
hvis du mødte ét

Grav dig ud af dit hul

Du blev formet i grundfjeldets indre
du blev formet i grundfjeldets indre
der hvor skyggerne
hersker over alt liv

Gennem uendelige polarvintre
gennem uendelige polarvintre
lå du følelsesløs
under skyggernes kniv

Grav dig ud af dit hul

7. Sultne Ulve

Fortabt i en endeløs tundra uden svar
i et fladt landskab hvor alt er som det var
De sultne ulve spiser hinandens unger
Ignorerer de hviskende tveæggede tunger

Jeg må længere ned, jeg går i stå
Her ved overfladen bliver alle mennesker grå
Tag mig med ned på bunden af det dybeste ocean
Lad mig drukne dig i lava fra min vulkan

://jeg ved, jeg ved, jeg kan komme længere ned://

8. Vi Kommer Nu

Et væsen der aldrig aldres
et levende paradoks
en uhelbredelig uforklarlig sorg

I et kammer uden kærlighed
ekkoer dine skrig
fra en lidende krop fyldt op med dårlig kemi

Vi kommer nu
vi lægger dig ned
vi kommer nu
og giver dig fred

Et uniformeret regiment
marcherer frem i takt
ført an af revolutionens højeste magt

Skrigene forstummes
frigid barmhjertighed
tomheden kan sagtens være et bedre sted

Vi kommer nu
vi lægger dig ned
vi kommer nu
og giver dig fred

://Vi trækker tornene ud af dit skind
og kysser dig på din iskolde kind://

9. Med Næb og Kløer

Kæmp kæmp
med næb og kløer
du må ikke lade dig forføre
vend dit blinde øje
til elvernes dragende feberdans

Kæmp kæmp
med næb og kløer
lad sirenerne lokke for døve ører
find en ny illusion
der kan holde liv i din flammes glans

Min ven du må se at forstå
at der er frugter du ikke kan nå
og du vil sulte dig selv ihjel
mens du venter på
at de falder ned af sig selv

Flygt flygt
fra din ulykkerus
et jordskælv har væltet dit korthus
alt det du kender og må forlade
er sunket i grus

Flygt flygt
før du bliver for træt
du må finde føde før det bliver nat
kæmp kæmp med næb og kløer
for at finde den skjulte dør

Min ven du må se at forstå
at der er frugter du ikke kan nå
og du vil sulte dig selv ihjel
mens du venter på
at de falder ned af sig selv